



## Jannie du Toit

Lirieke van my opnames. Meer te kry op my webblad  
[www.janniedutoit.com](http://www.janniedutoit.com)

### HET LIEDJE VAN DE WIND

Musiek: Jules de Corte  
Teks: Jules de Corte

Het liedje van de wind is schuchter  
Romantisch en nuchter  
Het zingt in allerhande talen  
De mooiste verhalen  
Over west en over oost  
Over droefenis en troost  
Over dood en over leven  
Over falen en vergeven  
Het vertelt ons dag en nacht  
Van de zwakheid en de kracht  
Van het vuur dat nooit wil branden  
Van de hoop die nooit zal stranden

Het liedje van de wind is moedig  
Kwaadaardig en goedig  
Het dobbert tussen toen en heden  
Van oorlog naar vrede  
Het is logisch zonder end  
En tegelijk inconsequent  
Het is onstabiel en rustig  
Vredelievend en vechtlustig  
Het is koud en warm en koel  
Spijkerhard en vol gevoel  
Te triomfantelijk en te treurig  
Te montotoon en te veelkleurig

Het liedje van de wind is tierig  
Gulhartig en gierig  
Het schommelt tussen leed en vreugde  
Gebreken en deugden  
Het is te weinig en te veel  
Het is te vrij en te formeel  
Wankelmoedig en verbeter  
Vastberaden en gespleten  
Het is het liedje op de grens  
Tussen 't monster en de mens  
Het klinkt zo in onze oren  
Als wij 't zelf het liefste horen

Het liedje van de wind  
Het liedje van de wind  
Het liedje van de wind